

aangepaste dienst
17 maart 2024
Gereformeerde Kerk Doornspijk

WEES NIET BANG



Voorganger: Dhr. Gert Timmer
M.m.v: Koor "De Regenboog"
o.l.v. Efron Nitrouw
Pianist: Ina Mijnheer
Organist: Ronald Bakker
Aanvang: 14.30 uur

*Voor de dienst draaien we het lied via de beamer:
Wees niet bang, kindertheater knettergek
<https://www.youtube.com/watch?v=h1hB0lxlTao>*



Vóór de dienst kunnen we meezingen met het lied:

“Kom binnen, het feest gaat beginnen”

Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen.

Kom gauw, kom gauw,
wij wachten op jou



Wij willen vertellen aan groot en aan klein, dat Jezus
jouw Koning en Redder wil zijn.

Kom binnen, kom binnen,
het feest gaat beginnen.

Kom gauw, kom gauw;
wij wachten op jou!



Samen zingen wij:

“Doornspijk, een woonplaats waarin mensen samen zijn”

(melodie Glorie, glorie halleluja)

Doornspijk een woonplaats, waarin mensen samen zijn.

Mensen zoals u en ik, met lief en leed en pijn.

‘Ik zal’, zo zegt de Heer, ‘steeds onder u aanwezig zijn.’

Mijn God, U bent bij ons.

Glorie, glorie halleluja (3x)

Mijn God, U bent bij ons.



We heten elkaar heel hartelijk welkom



Samen zingen wij: “Jezus is de goede herder”

Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen,
als je bang in 't donker bent,
denk dan eens al die schapen
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder,
Jezus hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.



We zijn stil voor God

We krijgen de groeten van God, onze hemelse Vader



Wij luisteren naar koor De Regenboog



Wij bidden om een gezegende dienst



**Wij luisteren naar het bijbelverhaal, gelezen door?
Jezus loopt op het water (zie bijlage liturgie)**



Samen zingen wij: “Je hoeft niet bang te zijn”

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.



Wij luisteren naar Dhr. Gert Timmer



Samen zingen wij: “Als je bidt zal Hij je geven”

Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja

Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
heus Hij vergeet er niet één
Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja

Als je Mijn Vader iets wilt vragen
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen

Ik ben dezelfde als toen
Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja

Wij luisteren naar koor De Regenboog

Wij zeggen samen onze geloofsbelijdenis op:



Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft:
De wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
Die geboren werd in Bethlehem,
Gestorven is aan het kruis en ook begraven is,
maar na drie dagen weer is opgestaan uit de dood.
Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terugkomt op aarde om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest, die mensen leert geloven.
Wij geloven in één christelijke kerk,
waarin wij allemaal bij elkaar horen.
Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn.
Wij krijgen later een nieuw lichaam
en mogen dan altijd bij Jezus zijn. Amen



Dankgebed



We collecteren



Potpourri van liedjes iedereen die wil mag nu op het podium
komen en meezingen en muziek maken.

Samen zingen wij: “Ik zag een kuikentje”

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats
U o Heer

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer
Wil ik schuilen, o Heer

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij,
doe je mee want ook jij hoort erbij.
Zing en fluit, Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Maak een vrolijk geluid voor de Heer



Wij ontvangen de zegen



Slotlied: “'k Stel mijn vertrouwen”

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij



*Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor het drinken
van een kopje koffie, thee of limonade.*



***Onze volgende aangepaste dienst zal gehouden worden op D.V.
13 oktober 2024.***

Wij hopen u/jullie daar dan weer te ontmoeten!